

Workshops Toerustingsdag 14 juni 2014

Doel van de toerustingsdag

inspireren en toerusten van ambtsdragers door:

- bemoediging en toerusting vanuit Gods Woord
- praktische handvatten te bieden voor verschillende taken en verantwoordelijkheden

Dit doen we plenair en in een gevarieerd programma van workshops.

De verschillende workshops zijn niet bedoeld als volledige maaltijd, maar meer als een (smakelijk) voorgerecht. We hopen dat kerkenraden en predikanten hierdoor enthousiast worden om zich verder te verdiepen en verder investeren in elkaar, hun leiderschap en daarmee dus ook de gemeente.

Thema: De gemeente als huisgezin - Over eenheid en diversiteit

In het slot van Paulus' brief aan de gemeente in Galatië, schrijft hij: *'Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.'* (Galaten 6 : 10)

De christelijke gemeente functioneert als een gezin. We noemen elkaar broeders en zusters, omdat we dezelfde Vader hebben. We hebben elkaar niet gekozen, maar gekregen om met elkaar de reikwijdte van de liefde van Christus te leren kennen en uitdelen. Centrale vraag tijdens de toerustingsdag is hoe eenheid en diversiteit in het huisgezin van de gemeente een plaats krijgt en hoe de kerkenraad het werken daaraan bevordert, bewaakt en leidt.

Locatie: Corlaer College, Nijkerk

Start: 10.00 u

Inleiding: 10.15 – 10.35 u door Remmelt Meijer

Bezorgd of bezield?

Wat houdt ons bezig in de gemeente? Net als in een gezin spelen er allerlei gevoelens in de gemeente. Blij zijn met anderen, verdriet over verschillen en onbegrip. Intussen lijken zorgen nogal eens de kerkelijke familiegesprekken te gaan overheersen: veranderingen, diversiteit, afhakende gezinsleden. Meer dan ooit heeft de kerk behoefte aan bezieling. Hoe kom je daar weer en hoe ziet dat eruit voor leiders in de kerk? Remmelt Meijer opent de dag met een schets van de impact van bezorgd of bezield leiderschap op de gemeente.

Ronde 1: 11.00 – 12.15 u (aansluitend lunch)

Ronde 2: 13.30 – 14.45 u (aansluitend vesper)

Einde: 15.30 u

Workshops landelijke toerustingsdag ambtsdragers NGK, 14 juni 2014

Pagina 1 van 5

Nr.	Titel	Korte beschrijving
1	Geestelijke vaders en moeders	<p>Leiding geven aan de gemeente: wat betekent dat in de praktijk? Bent u als ambtsdrager een geestelijke vader of moeder? Wat heeft u nodig om te zeggen: volg mij na, zoals ik Christus navolg.</p> <p>In deze workshop gaat Remmelt Meijer met u in gesprek over leiderschap in de kerk dat meer is dan management en waar dit begint: bij leiders die leerlingen durven zijn.</p>
2	Zoveel hoofden, zoveel zinnen	<p>Veel gemeenten maken veranderingen door. Voor de één gaan ze te snel, voor de ander te langzaam. De één ziet het nut niet, de ander verliest zijn thuisgevoel, de volgende loopt te wikken en te wegen, terwijl een ander overduidelijk ziet welke kant het op moet en vol ideeën zit. Hoe ga je met die verschillen om? Het is mogelijk om een veranderingsproces zo te doorlopen dat gemeenteleden zich gekend weten en samen het veranderingsproces doormaken.</p> <p>In deze workshop laten Marieke Jellema en Alex Boshuizen u kennismaken met de emoties die spelen bij veranderingen en laten we zien welke waarde ieder heeft in het veranderingsproces. Laat u verrassen door een interactieve aanpak van veranderingen</p>
3	Zo zijn onze manieren	<p>Iedere huis gezin kent omgangsvormen en afspraken. Soms zijn deze concreet geformuleerd, vaak ook zijn het "ongeschreven afspraken". In alle gevallen zeggen die afspraken en regels iets over de verbinding tussen de verschillende gezinsleden. Dat is niet anders in de gemeente van Christus. Ook in onze gemeenten zijn afspraken gemaakt die als doel hebben de gemeenschap en haar leden te beschermen. Bovendien hebben we als kerken te maken met diverse eisen vanuit het burgerlijke recht. Te denken valt aan bv. eisen ten aanzien van een goede procesorde als er sprake van een behandeling een beroepszaak.</p> <p>In deze workshop leggen leden van de commissie Kerkrecht en Beroepszaken uit, wat de belangrijkste regels en afspraken zijn en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning of advies als er ruis op de lijn is. Deze workshop is met name uitermate geschikt voor voorzitters, (regio)scribae en ambtsdragers die in hun eerste periode zitten.</p>

4	Zoals het klokje thuis tikt	<p>Welke gemeente verlangt er niet naar dat haar jeugd Jezus leert kennen en met Hem gaat leven? Maar we zien dat dit niet vanzelfsprekend is: tieners verlaten de kerk en/of ontwikkelen geen persoonlijke relatie met Jezus.</p> <p>Daarom investeren gemeenten in goed jeugdwerk. Maar... is dat genoeg? Waar leren kinderen en tieners echt geloven, waar kunnen ze proeven Wie God voor hen wil zijn? Thuis! Uit onderzoek blijkt dat 83% van de jeugd aangeeft dat hun ouders van doorslaggevende betekenis zijn geweest bij het tot geloof komen. Gemeenten mogen ouders dus niet alleen laten in hun verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen.</p> <p>Dus: als gemeenten hun verantwoordelijkheid en hun verlangen voor hun jeugd serieus nemen, moeten ze óók investeren in gezinnen. Gemeenten hebben veel kansen om te investeren in gezinnen: ouders bemoedigen, concrete handvatten geven voor geloofsopvoeding en een betrokken, liefdevolle gemeenschap om hen heen zijn. En: zinvolle verbindingen creëren tussen jeugdwerk en gezinnen en tussen de gemeente als geheel en gezinnen. Uiteindelijk versterkt en verdiept gezinswerk het jeugdwerk en investeren gemeenten d.m.v. gezinswerk maximaal in hun jeugd. Deze workshop wordt verzorgd door het NGJ.</p>
5	Nestverlaters	<p>Tot de leeftijd van 18/19 jaar is er in de meeste gemeente van alles te doen voor kinderen en jongeren. Daarna wordt het om geschillende redenen vaak lastiger om de verbinding met jongeren te houden. Ze gaan studeren en zijn veel minder vaak in de thuisgemeente. Of ze doen nog geen belijdenis en voelen zich minder thuis op de catechese of de jeugdvereniging. Ze vliegen uit, gaan met vrienden naar andere kerken of zitten meer in de kroeg dan in de kerk.</p> <p>Hoe bereik je 18+ers? Hoe zorg je dat zij hun plek in het Koninkrijk vinden en geestelijk groeien, binnen en/of buiten de gemeente? Het NGJ biedt praktische handvatten.</p>
6	Gastvrij voor elkaar en anderen!	<p>Veel christenen verlangen ernaar hun leven te delen met elkaar en hun omgeving. In bijna iedere gemeente zijn er wel een paar te vinden die in 'eigen kring' verschillende initiatieven nemen. Zij zien een wereld aan mogelijkheden om, in Jezus' Naam, erop uit te gaan.</p> <p>In deze workshop reikt Pieter Kleingeld vanuit het initiatief <i>Kerk 20.21</i> concrete handvatten om gastvrije gemeente te zijn, zowel naar elkaar als anderen. <i>Kerk 20.21</i> is een initiatief van het Praktijkcentrum (GKv) en Missionair Steunpunt (NGK) waarin een leergemeenschap wordt gevormd. Daarbij willen zij u helpen om te komen tot een volwassen missionaire groep die verbonden is met een bestaande gemeente.</p>

7	Ik zie wat jij ook ziet!	<p>Ieder mens is anders. Daar zijn we het meestal wel mee eens. Toch herken je vast de neiging bij jezelf dat het met 'gelijk gezinden' makkelijker praten en werken is. Natuurlijk accepteren we deze verschillen, maar vinden we dat iemand toch iets meer op ons moet lijken. Het mag allemaal wel wat sneller, of juist het tegenovergestelde. Laten we vooral zorgvuldig blijven.</p> <p>Een gecertificeerd Persolog trainer laat vanuit de Persolog DISC test, in een interactieve workshop zien , wat de achtergrond van deze verschillen is. Hierdoor leert u uzelf en anderen beter kennen en begrijpen. Dat verbetert de communicatie en samenwerking.</p>
8	Twist aan tafel	<p>Verschillen in een kerkenraad, commissie, team of huiskring kunnen soms zomaar uitlopen op een conflict. Niets doen is dan geen optie, maar wat is wijs? Wanneer ben jij aan zet en hoe ga je er dan op een constructieve en Bijbelse manier mee om?</p> <p>In deze workshop gaan we daarmee aan de slag. Peter van Genderen, van het <i>netwerk Vredestichters</i>, laat zien hoe je onvrede en verschillen op een goede en constructieve manier bespreekbaar maakt. Ook kijken we naar de verschillende aspecten van communicatie en manieren van reageren. En mooi om te ontdekken dat deze vaardigheden ook heel waardevol zijn in de communicatie van elke dag.</p>
9	Hoor je wat ik zeg?	<p>U hoopte op diepgang, op een ontmoeting van hart tot hart, maar het gesprek wil maar niet opgang komen. En u stelt zichzelf de vraag: "Doe ik iets niet goed?" Het gemeentelid dat u bezocht had misschien andere verwachtingen en denkt: "Welke indruk zal deze ouderling/diaken van mij hebben? Wat wil hij/zij nu van mij?"</p> <p>Als ambtsdragers herkent u het ongetwijfeld dat het ene gesprek soepel verloopt, terwijl een ander gesprek stroef gaat en niet echt op gang komt of alleen maar over koetjes en kalfjes gaat. In deze workshop laat Marijke Chaudron u zien hoe u op een andere manier met mensen in gesprek kunt gaan'. U leert hoe u de ander tevoorschijn kunt luisteren in zowel de pastorale als terloopse gesprekken.</p> <p>Deze workshop is zeer geschikt voor ambtsdragers die hun 'luistervaardigheden' willen vergroten.</p>

10	Onbeperkt welkom	<p>Hoe welkom is de kerk voor mensen met een handicap? Meer dan 14% van alle Nederlanders heeft een beperking in horen, zien, bewegen of verstandelijke vermogens. Daarnaast zijn er ook velen die te maken hebben met psychische problemen.</p> <p>Deze omstandigheden hebben vaak een behoorlijke impact hebben op een gezin. De zorg vraagt iets van alle gezinsleden. Dat is in de kerk niet anders. Hoe zorg je ervoor dat broers en zussen hun talenten als volwaardige leden van het lichaam van Christus kunnen inzetten, ondanks hun beperking of aandoening? Wat kunt u daar als diaken in betekenen? En hoe neemt u de gemeente hierin mee?</p> <p>In deze workshop denkt Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt hierover met u door, zodat u inspiratie opdoet waarmee u doelgericht aan de slag kunt in uw eigen gemeente.</p>
11	Veelkleurig vieren	<p>De zondagse eredienst vervult een belangrijke rol in het gemeentelieven. Hier komt iedereen samen voor ontmoeting met God, zijn Woord, elkaar. De manier waarop de dienst wordt ingevuld is voor veel gemeenteleden van invloed op hun gevoel van erbij horen.</p> <p>Vanuit zijn ervaring als ouderling “kerkdiensten” in de NGK van Oegstgeest, laat Antoine Houben zien, hoe de soms uiteenlopende wensen rond liturgie een plaats kunnen krijgen, zodat iedereen zich hierin herkent en zich thuis voelt.</p>
12	Speed date coachen	<p>De hele dag, zijn leden van het netwerk van trainers en coaches beschikbaar om mee te denken met een dilemma waarmee u rondloopt.</p> <p>Voor deze activiteit kunt u zich niet inschrijven. Loop gewoon even langs en kijk of één van de coaches beschikbaar is. In een gesprek van ongeveer 25 min. kunt u uw vraag bespreken.</p>